

Messiaanse sidur

Liturgie voor het Achttiengebed SH'MONE ES'RE

Adonai, open mijn lippen en mijn mond zal de lof over U verkondigen!

U bent groot en ik verheug mij in Uw redding!

Adonai, open mijn lippen en mijn mond zal de naam van Yeshua verkondigen:

Immanuël is de naam van Yeshua haMashiach!

1e B'racha: De Elohim van de aartsvaders

*Geprezen zijt Gij, Abba, onze Elohim en Elohim van onze voorouders,
de Elohim van Av'raham, de Elohim van Yitz'chaq en de Elohim van Ya'aqov,
grote, machtige en ontzagwekkende Elohim, hoogste Elohim*

die liefdevolle weldaden bewijst, Bezitter van het heelal,

Gij die de deugden van onze voorouders in herinnering houdt

en hun kindskinderen ter wille van Uw naam met liefde een Verlosser brengt:

Mashiach Yeshua! Koning, Helper, Redder en Beschermmer!

Geprezen zijt Gij, Abba, Schild van Av'raham!

2e B'racha: Elohim als heerser over de schepping

U bent te allen tijde machtig, Adonai,

U brengt doden weer tot leven, geweldig om te helpen!

U zorgt met liefde voor de levenden,

brengt met grote barmhartigheid doden weer tot leven,

steunt die vallen, geneest zieken,

bevrijdt gevangenen en blijft trouw aan hen die in het stof slapen!

Wie is als U, Adonai, over de krachten, wie is U gelijk,

Koning, die laat sterven en weer tot leven brengt, en die redding doet ontspruiten.

U bent trouw aan Uw belofte, doden weer tot leven te brengen!

Geprezen zijt Gij, Abba, die doden weer tot leven brengt!

3e B'racha: De heiligheid van Elohim's Naam

U bent kadosh en Uw naam is kadosh, en kedoshiem prijzen U elke dag!

Geprezen zijt Gij, Abba, Hakadosh Elohim!

4e B'racha: Inzicht en kennis

U begenadigt de mens met kennis en leert de sterveling wijsheid.

Begunstig ons met kennis, wijsheid en inzicht.

Geprezen zijt Gij, Abba, die kennis als een gunst verleent!

5e B'racha: Inkeer

Laat ons, onze Abba, terugkeren naar Uw Torah

en breng ons, onze Koning, dichter bij Uw dienst;

laat ons volledig tot inkeer komen en naar U terugkeren.

Geprezen zijt Gij, Abba, die wil dat wij tot inkeer komen!

6e B'racha: Vergeving

Vergeef ons, onze Abba, want wij hebben gezondigd,

schenk ons vergiffenis, onze Koning, want we hebben overtredingen begaan,

want U schenkt vergiffenis en bent vergevingsgezind.

Geprezen zijt Gij, Abba, die genadig is en veel vergeeft!

7e B'racha: Verlossing

Zie onze ellende, steun ons in onze strijd

en verlos ons spoedig, omwille van Uw naam,

want een machtige verlosser bent U.

Geprezen zijt Gij, Abba, Verlosser van Yisraël.

8e B'racha: Genezing

*Genees ons Abba en we zullen genezen zijn,
help ons en we zullen geholpen zijn, want U komt onze lof toe;
en schenk ons volledige genezing voor al onze kwalen,
Want U, onze Elohim en Koning, bent een betrouwbare arts, vol ontferming!
Geprezen zijt Gij, Abba, die de zieken van Zijn volk Yisraël geneest!*

9e B'racha: Levensonderhoud

*Zegen voor ons, Abba onze Elohim, dit jaar
en laat alles wat het opbrengt ons ten goede komen,
en geef dauw en regen tot zegen over de aarde,
laat ons laven aan haar overvloed
en zegen dit jaar voor ons zoals de goede jaren.
Geprezen zijt Gij, Abba, die de jaren zegent.*

10e B'racha: Terugkeer uit de verstrooiing

*Blaas op de grote Shofar voor onze bevrijding
en hef een banier omhoog om onze verstrooiden te verzamelen
en breng ons bijeen vanuit de vier windstreken der aarde.
Geprezen zijt Gij, Abba, die de verstrooiden van Zijn volk Yisraël bijeenbrengt!*

11e B'racha: Herstel van rechtvaardigheid

*Herstel onze rechters zoals eertijds en onze raadslieden zoals in het begin
en laat pijn en verdriet van ons wijken;
regeer over ons, U alleen, Abba, in genade en in ontferming
en laat ons recht wedervaren in het oordeel.
Geprezen zijt Gij, Abba, Koning die liefheeft rechtvaardigheid en recht!*

12e B'racha: Beloning van de rechtvaardigen

*Over de rechtvaardigen en over de getrouwen
en over de oudsten van Uw volk, het huis Yisraël,
over het overblijfsel van de wijzen, over de oprechte bekeerlingen en over ons
moge opgewekt worden Uw ontferming, Abba onze Elohim;
beloon hen die oprecht op U vertrouwen en laat ons daarin delen,
en laat ons nooit teleurgesteld zijn, want op U vertrouwen wij!
Geprezen zijt Gij, Abba, Steun en Toeverlaat voor de rechtvaardigen!*

13e B'racha: Herbouw van Yerusjalaim

*Keer in ontferming terug naar Uw stad Yerusjalaim
en wil daarbinnen weer steeds aanwezig zijn, zoals U het beloofd hebt.
Bouw haar binnenkort weer op als een bouwwerk dat eeuwig stand houdt
en wil daar dan de troon van Dawid weer spoedig vestigen.
Geprezen zijt Gij, Abba, Herbouwer van Yerusjalaim!*

14e B'racha: Komst van de Mashiach

*Laat Hem die uit Uw dienaar Dawid voortkomt spoedig verschijnen!
Moge Zijn stralende kracht door Uw hulp weer opkomen,
want op Uw hulp hopen wij iedere dag.
Geprezen zijt Gij, Abba, die de stralende hulp laat ontluiken!*

15e B'racha: Gebedsverhoring

*Hoor onze stem, Abba onze Elohim,
Spaar ons en ontferm U over ons
en aanvaard in ontferming en welwillendheid ons gebed,
want U bent een Elohim die luistert naar gebeden en smeken;
laat ons, onze Koning, niet tevergeefs van Uw aangezicht vertrekken,
want U verhoort het gebed van Uw volk Yisraël in ontferming.*

Gezegend zijt Gij, Abba die een gebed verhoort!

16e B'racha: Dienst in overeenstemming met Elohim's wil

*Heb behagen, Abba, onze Elohim, in Uw volk Yisraël,
en wil hun gebed met liefde en welwillendheid aanvaarden,
en moge de dienst van Uw volk Yisraël in overeenstemming zijn met Uw wil.
En mogen onze ogen het aanschouwen
dat U naar Tziyon terugkeert in grote macht en heerlijkheid!
Gezegend zijt Gij, Abba, die Zijn heerlijkheid weer naar Tziyon terugbrengt!*

17e B'racha: Dankzegging

*Wij danken U, dat U Abba, onze Elohim bent
en de Elohim van onze voorouders voor eeuwig en altijd,
Rots van ons leven, Schild van onze verlossing,
U bent dat van geslacht op geslacht!
Wij danken U en wij loven U voor onze levens die in Uw hand liggen,
en voor onze zielen die U zijn toevertrouwd
voor de wonderen die elke dag om ons heen gebeuren
en voor Uw wonderbaarlijke weldaden en Uw goedheid
die wij elk uur, 's avonds, 's ochtends en 's middags mogen ervaren;
Oneindig Goede, wiens ontferming onbeperkt is,
Barmhartige, wiens liefde oneindig is, van oudsher hopen wij op U!
En voor dit alles zal Uw naam, Koning, geprezen en hoogverheven worden
voortdurend, eeuwig en altijd
en alle levenden zullen U altijd danken en Uw Naam in waarheid prijzen!
Elohim van onze verlossing en onze hulp voor altijd sela!
Gezegend zijt Gij, Abba, Oneindig Goede is Uw Naam
en U behoren wij te danken!*

18e B'racha: Vrede

*Sticht vrede, geef geluk, zegen, genade, liefde en barmhartigheid
voor ons en heel Uw volk Yisraël.
Zegen ons, Abba, ons allen tezamen met het licht van Uw genegenheid,
want door het licht van Uw genegenheid heeft U, Abba, onze Elohim,
ons gegeven een levensleer en de liefde tot opofferingsgezindheid
en deugdzaamheid, zegen en barmhartigheid, leven en shalom.
Moge het goed zijn in Uw ogen Uw volk Yisraël te zegenen,
in elke tijd en op welk uur ook, met Uw shalom!
Geprezen zijt Gij, Abba, die Zijn volk Yisraël zegent met shalom!*

Afsluiting

*Mijn Elohim, behoed mijn tong voor kwaadspreken,
mijn lippen voor het spreken van bedrog.
Laat mij stil zijn tegenover allen die mij vloeken,
laat mij als stof zijn voor wat van dien aard ook.
Stel mijn hart open voor Uw Torah
en laat mij ernaar streven Uw geboden op te volgen.
Verijdel snel het plan van allen die iets kwaads tegen mij in de zin hebben
en vernietig wat ze in gedachten hadden.
Doe het om Uw Naam, doe het om Uw sterke macht,
doe het om Uw heiligheid, doe het om Uw Torah,
opdat Uw lievelingen bevrijd worden,
help met Uw rechter hand en verhoor mij!
Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart
U welgevallig zijn, o Abba, mijn Rots en mijn Verlosser!*

*Die shalom sticht in Zijn hoge sferen moge ook shalom brengen voor ons
en voor heel Yisraël, Amen!*

